

Psalm 295

1. Kom, låt oss nu förenas här med änglarna i höjd samt tusen, tusen helgon där och sjunga med stor fröjd:
Halleluja! O Guds lamm som har segrat på Golgata!
Halleluja, halleluja, halleluja! Amen.
2. Dig tillhör lovsång, du Guds lamm som är och blir och var.
Så juder sängen vid Guds tron och jordens återsvar.
Halleluja! O Guds lamm som har segrat på Golgata!
Halleluja, halleluja, halleluja! Amen.
3. All ära, makt och härlighet, all vishet och allt lov skall bäras fram, o Gud, till dig från folk av alla språk.
Halleluja! O Guds lamm som har segrat på Golgata!
Halleluja, halleluja, halleluja! Amen.
4. När hela skapelsen blir fri vid tidens slut en gång, skall jord och himmel stämma in och sjunga Lammets sång.
Halleluja! O Guds lamm som har segrat på Golgata!
Halleluja, halleluja, halleluja! Amen.

Psalm 576

1. O, hur saligt att få vandra hemåt vid vår Faders hand.
Snart vi slutat ökenfärd och går in i Kanaans land.
Härligt sängen där skall brusa, stark som dånet av en vattenflod:
Äran tillhör Gud och Lammet, som oss vunnit med sitt blod.
2. Här vid älvorna i Babel tystnar ofta nog vår sång, men vi väntar bättre dagar i Jerusalem en gång.
Härligt sängen där skall brusa, stark som dånet av en vattenflod:
Äran tillhör Gud och Lammet, som oss vunnit med sitt blod.
3. Intet mörker där skall vara, inga tårar, ingen nöd, ingen synd och ingen plåga, ingen djävul, ingen död.
Härligt sängen där skall brusa, stark som dånet av en vattenflod:
Äran tillhör Gud och Lammet, som oss vunnit med sitt blod.
4. Här vi skiljs ifrån varandra, här är möda, sorg och strid, men uti den gyllne staden snart vi mötas får i frid.
Härligt sängen där skall brusa, stark som dånet av en vattenflod:
Äran tillhör Gud och Lammet, som oss vunnit med sitt blod.
- 5- O, må ingen bli tillbaka här i denna mörka värld.
Må vi alla där få mötas efter slutad pilgrimsfärd.
Härligt sängen där skall brusa, stark som dånet av en vattenflod:
Äran tillhör Gud och Lammet, som oss vunnit med sitt blod.

Pedersörebygdens sång- och musikförbund 100 års Jubileumskonsert



Pedersöre Musikår 50 år

**Pedersöre Spelmanslag 50 år
Sångens Vänner 100 år**

**Jakobstads Sångarbröder
Sånggruppen Tonfallet**

Lördag 29.10 2022 kl.17.00 i Pedersöre kyrka

Program

Välkomsthälsning

Förbundsordförande Benita Nyström

Sångens Vänner Dir Annica Nyberg

Imagine

Text och musik John Lennon Paul McCartney

Må din väg gå dig till mötes

Irländsk bön. Svensk text Per Harling Arr Eskil Lundström

Ave Maria

Musik Giulio Caccini (1551-1618) Arr. GwynArch

Pedersöre Blåsare Dir Mikael Björklund

Aretta

Frank Ericson

Aftonbön

Erik Wärm

Sånggruppen Tonfallet Dir Linnéa Hjerpe

Så skimrande var aldrig havet

Text och musik Evert Taube arr. Jan Hellberg

Alltid här, hos dig träd

Text och musik Lena Stenlund Arr Mikael Svarvar
Violin Denice Djerassi Piano Mikael Björklund

Lean on me

Text och musik Arr. Val Regan
Piano Mikael Björklund

Pedersöre Spelmanslag MaxPortin

Fäbodlåt från Lillhärdå

Efter Erik Svensson Hjärjedalen 2 st Carl Hammarberg

Gammal brudmarsch från Pedersöre

Spelad av Alfred Nyberg Arr. Lars Hjerpe

Ps 295 Kom låt oss nu förenas här

Andakt Hans Häggblom

Ps 576 O hur saligt att få vandra

Jakobstads Sångarbröder Dir Jan Holmgård

Kuu

Text och musik Tuudur Vettik

Till havs

Text Jonatan Reuter musik Jean Sibelius

Sjöfararen vid milan

Text Gustav Fröding musik Selim Palmgren

Förbundskören Dir Mikael Björklund/Jan Holmgård

Slumrande toner

Folkvisa från Österbotten text Alexander Slotte

Muusika

Text Juhan Liiv musik Pärt Uusberg

Aftonens sång

Text Ole Jakobsson musik Roger Wingren arr S Nygård